

DISCLAIMER

Ik schrijf bewust een 'disclaimer' over de dingen die ik schrijf.

Ik ben geen klokkenluider, ik ben een spiegeldrager.
Met wat ik schrijf kijkt de lezer ervan in een spiegel die ik omhoog houd.
Eigenlijk werkt onderwijs enigszins hetzelfde.

Ik haal even een tekst aan van een Protestants predikant Gerrit Buunk
(had ook uit een andere religie kunnen komen);
'Historische gebeurtenissen worden niet verteld om geschiedenis te schrijven, maar om geschiedenis te maken. De herinnering aan het verleden is geen doel op zichzelf; het staat in dienst van het onderricht'.

Ik ben dus eigenlijk een leraar die kennis overbrengt over een voor velen zeer bedreigend onderwerp, de balans tussen narcisme en empathie en waar de onbalans door ontstaat.
Ik doe dit dus professioneel en het doel van mijn bedrijf is kennis delen over het onderwerp 'balans tussen narcisme en empathie' gekoppeld aan kennis over de basale werking van onze hersenen en ik duid dat aan de hand van de geschiedenis ten behoeve van een betere toekomst voor allen.

Iedereen heeft narcisme en dat heeft de mens ook nodig.
Dat eigen narcisme dient in balans te zijn met de eigen empathie, wordt een mens op basis van eigen keuzen meer narcistisch dan empathisch raakt die mens in onbalans, die onbalans raakt andere mensen.

Ik gebruik voorbeelden uit mijn leven op basis waarvan ik die kennis heb opgedaan. Mensen die narcistisch zijn geworden ervaren wat ik schrijf standaard als een aanval.
Die conclusie is echter 100% aan hen.

Wat mensen met een hoog narcistisch gehalte steevast doen is de drager van de spiegel beschuldigen / verwijten gaan maken.
In het minste geval gaan mensen die zich bedreigd voelen door deze simpele kennis over mij zeggen / beweren; 'ach, hij heeft een moeilijke jeugd gehad, hij is boos, hij is kritisch, hij is gefrustreerd'.
Om dan met zo'n psychische 'tover bezwering' de confrontatie met zichzelf, hun niet in de eigen levensspiegel durven kijken naar hun eigen gedrag, met hun toverspreuken te bezweren.

Als je de kennis inzake narcisme eenmaal hebt, de gedragingen kent, prik je steeds makkelijker door hun manipulaties heen.
Het door mij gebruik maken van de Vrijheid van Meningsuiting (artikel 7 Grondwet NL) is mij middels rechterlijke uitspraken al eerder door rechters verweten, niet om de inhoud van mijn teksten maar alleen omdat ik teksten had geschreven en die met anderen had gedeeld, feitelijk alleen nuttige kennis met anderen deelde. Voor narcisten is mijn kennis het tegengestelde van nuttig, mijn teksten ervaren zij als bedreigend omdat ik morrel aan hun maskers.

Op mijn andere website www.hoeDENKik.nl begin ik met een soort van disclaimer op de voorpagina:

De politiek is de intermediair tussen de adelhouders en de lijfeigenen. De politieke balans is zoek en daar wordt niet genoeg over nagedacht. De lijfeigene wordt zoet gehouden met valse beloften, misleidt door de politiek, dat geeft lijfeigenen angst en korte lontjes. Misbruik veracht ik, samen is mijn motto.

Ik beweer niet dat ik alle wijsheid in pacht heb, maar zit op een denk spoor dat ik graag met u deel. Het is open eerlijk en scherp geschreven, dus denk aan uw geestelijke gezondheid.

Ik ben geen klokkenluider, ik ben een spiegeldrager.

Robbert Huijskens

De Narcisten Buster